

Verksamhetsberättelse för Tipstjänsts Veteraner april 2015 – april 2016

Veteranföreningen har för närvarande 123 medlemmar. Under de gångna 12 månaderna har 10 program erbjudits medlemmarna. Antalet deltagare har varierat mellan 15 och 60.

Liksom tidigare år har föreningen fått mottaga ett generöst stöd från Svenska Spel.

Årsmöte hölls den 27 april som vanligt i Svenska Spels matsal i Sundbyberg. Liksom föregående år höll vd Lennart Käll ett kort anförande och berättade om hur det går för bolaget och vilka utmaningar det står inför.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes snabbt under Kjell Johnssons säkra ledning varefter en gemensam lunch avåts. Namnbytet till Tipstjänsts och Svenska Spels veteraner är nu klubbat. Styrelsen föreslog att ordet veteraner skulle kunna tolkas så att var och en som arbetat någon tid på Tipstjänst eller Svenska Spel men inte längre är aktiv där är välkommen att bli medlem.

Den planerade vårutflykten till Östergötland fick ställas in då antalet anmälningar var för lågt. I stället bjöds Veteranerna den 15 augusti in till att besöka Göran Wessbergs sommarställe i Stavsnäs. Programmet började med en promenad från Vinterhamnen genom skogen till Görans hus mitt i Stavsnäs by. Där blev det kaffe och smörgås följt av promenad i byn, besök i Skärgårdsmuseet med trevlig guidning, lunch på det anrika bageriet och avslutningsvis grekisk vinprovning under Yvonne Hårds ledning i Görans trädgård.

Hösten fortsatte den sista september med en Oktoberfest i klubblokalen. Där dracks det öl, åts korvar, skinka och surkål och gruppen Cantaloupe musicerade med härliga låtar som passade vår publik.

Den första utlandsresan med Veteranerna ägde rum den 5-9 oktober då 9 personer hade fem underbara dagar i Budapest med ett mycket omväxlande program. Detta gav mersmak så fler resor kommer att anordnas.

Den 29 oktober var det dags för höstens teaterbesök. ”Den stora måltiden” avnjöts på scenen på den nyöppnade Playhouse Teater efter det att de 15 deltagarna dessförinnan inmundigat den lilla måltiden på Rydbergs bar på andra sidan av Drottninggatan.

Vårt absolut sista program i klubblokalen ägde rum den 3 november med en fransk eftermiddag. Först lyssnade vi till författaren och litteraturforskaren Ulla Lundqvist som berättade om Edith Piaf – det var 100 år sedan hon föddes. Därefter blev det salad nicoise, baguetter, brieost och franska viner.

Den traditionella höstlunchen på Flitiga Lisa den 26 november var lika god som förra året och var som vanligt mycket välbesökt.

Efter välbehövlig jul- och nyårsvila drog vi igång igen den 27 januari med ett besök på Sven-Harrys konsthall där vi följde en guide på en allmän visning av Olle Olsson Hagalund.

Vår nya samlingsal på Oscarshemmet på Rigagatan invigde vi den 11 februari. Salen var helt full när trubaduren Hasse Lind stämde gitarren och underhöll oss i drygt en timme med sånger

av bl a Olle Adolphson, Dan Andersson och Alf Hambe. Det blev dragspel och fiol också. Stämningen var mycket god och inte var det något fel på cateringen heller.

Fredagen den 10 mars kom det 30 personer till Bååthska Palatset på Blasieholmen där vår guide berättade såväl om husets historia som om Frimurarorden som har sitt högkvarter där. Vi avslutade med att äta lunch på Blasieholmens Restaurang i det närbelägna huset.

Verksamhetsåret avslutas med årsmöte den 18 april i Oscarshemmet eftersom Svenska Spels nya lokaler i Solna inte kan erbjuda en tillräckligt stor lokal. Efter de sedvanliga förhandlingarna och ett kåseri av Göran Wessberg om spel blir det förstås lunch.

För våren planeras vidare en promenad på Skogskyrkogården och en båttur under Stockholms broar. Den senare kommer att genomföras ihop med Tilstjänsts Vänner.

Solna den 4 april 2016