



TIPSTJÄNSTS OCH SVENSKA SPELS VETERANER

Höstterminen börjar i skärgården!!!

Vi försöker dock hålla kvar sommaren lite grann.

Tisdagen den 25 augusti är ni välkomna till Görans sommarställe i Stavsnäs.

Stavsnäs by är kulturhistoria. Den kommer Göran att berätta om när han efter att ha bjudit på förmiddagskaffe i sin trädgård tar oss på en promenad genom byn och i sommar- och vinterhamnen. Här finns också ett unikt Skärgårdsmuseum som vi skall besöka liksom ett bageri som bakat bröd i mer än 100 år. Nu är det dessutom en pub och servering med fullständiga rättigheter. Här intar vi vår lunch.

Efteråt går vi tillbaka till Görans trädgård (50 meter!) där vi får vara med om en grekisk vinprovning.

Ta med badkläder om ni är sugna på ett dopp. Stranden ligger bara 300 meter bort.

Till Stavsnäs kommer ni med buss 433 eller 434 från Slussen. Går ofta, tar knappt en timme. Man går av vid Stavsnäs by (näst sista hållplatsen). Går 100 meter bakåt och tar allén ner mot Stavsnäs by (600 meter). Vid bageriet svänger man höger upp på Klobbvägen, sedan direkt till vänster och då ser man ett litet rött hus i vägkröken. Där är det – nummer 5 står det på väggen och flagga fladdrar välkomnande.

Ni är välkomna från kl. 11. Kl. 12 går vi på promenad och lunch blir det ca kl. 13.30. Hemfärdstid får var och en bestämma själv.

Kostnad för mat, dryck, museibesök och vinprovning. 250 kronor.

Inbetalning senast den 15 augusti. – Först till kvarn – vi kan inte vara mer än 35 i bageriet.

Den som åker egen bil följer väg 222 till Stavsnäs. Parkeringsplatser finns vid bageriet.

Glöm inte bort utflykten till Östergötland den 3 juni!

Trevlig sommar!

Styrelsen

PS Boka redan nu den 30 september. Då blir det klang- och jubelfest i klubblokalen med öl, kory, musik med mera. Och den 29 oktober blir det teater och teatersupé!